

## Registerpodoloog Dineke vertrekt en Rebecca treedt in haar 'voetsporen'

Na jaren werken als podoloog gaat Dineke Bast met vervroegd pensioen en genieten in het buitenland. Haar enthousiaste collega Rebecca van As treedt in haar voetsporen. 'De meeste mensen schrikken en vinden het niet leuk,' vertelt Dineke over haar vertrek. Na 20 jaar werken als podoloog stopt ze ermee. 'Want,' zo legt ze uit, 'ik ga met mijn partner John naar Hongarije en van het leven genieten. Een soort vervroegd pensioen en we zijn jong genoeg om weer iets nieuws op te bouwen.'

Dineke bezoekt haar collega Rebecca van As en neemt afscheid. Ze drinken samen thee. Rebecca, de praktijkhouder van Podologiepraktijk de Zandloper, zegt: 'Dineke is een gepassioneerde voetenliefhebster. Ze gaf les aan de Academie voor Podologie waar ik studeerde. Ik vond haar meteen leuk. Bij haar thuis leerde ik Dineke beter kennen.' Nippend aan de thee kijken de twee elkaar stralend aan. Rebecca vertelt: 'Haar tuin was weelderig in bloei. In haar prachtige zelf verbouwde keuken stond ingemaakte jam, een droogoven en gefermenteerde groenten. Dineke is een alleskunner. Altijd studies volgen en hobby's. Tegelijkertijd maakte ze haar zolen handmatig in de werkplaats. Alles in eigen beheer.'

Dat is nu ten einde. Ze komt nog één keer bij Jonker Schoenen in Coevorden, waar ze 18 jaar samenwerkte met eigenaar Marcel Jonker. 'Ze werkte twee dagen in de week in de zaak,' vertelt hij. 'Voor haar komt er niet een stel voeten binnen, maar een mens met een verhaal.'

'Het mooiste van mijn werk,' vertelt Dineke, 'zijn de persoonlijke contacten en dat ga ik missen. Net als de pauzes met de assistentes van dokter Al Cheikh in Schoonebeek.' Ze lacht. 'Wat een leuke tijd is dat geweest, maar nu is het klaar.'

De praktijk van Rebecca ligt naast de Lidl, in de Noordburgerstraat in Emmen. Zij heeft niet alleen de werkplaats, maar ook de praktijk aan huis. Zij was 12 jaar medisch pedicure en voetreflexologe, maar werkt nu volledig als registerpodoloog. Enthousiast vertelt ze: 'Wat word ik blij van mensen die weer zonder pijn sporten of een dagje uit kunnen gaan. Dat iemand geen "nee" hoeft te zeggen vanwege voetklachten, vind ik waardevol.'

Soms haalt Rebecca nog een kladoom weg, maar de voetreflexologie is echt afgesloten. De massageolie staat



in de kast, de poster met voetreflexpunten is van de muur. Dineke vraagt voorzichtig waar die mooie poster gebleven is. Rebecca glimlacht en kruipt naar zolder om 'm te halen. Naast Dineke's plannen over kippen, moestuin en haar hobby 'leer recycelen', blijkt er toch nog ruimte voor voeten. 'Ze kan het vast niet laten,' knipooft Rebecca en ze geeft Dineke ook haar grote voetreflexhandboek mee.

Met de poster in de hand gaat Dineke de deur uit en roept: 'Als ik nog eens een podoloog nodig heb, dan ga ik naar Rebecca. En dat adviseer ik mijn klanten ook!'

Het leven van de twee podologen scheidt zich, maar ze treden ook in elkaars voetsporen. Alle twee met dezelfde persoonlijke inslag, een mens komt tenslotte niet met alleen voeten binnen, maar met een heel verhaal.

**Ook voetklachten of toe aan nieuwe zolen?**  
Maak een afspraak bij Podologiepraktijk de Zandloper, Noordburgerstraat 21 (naast de Lidl) Emmen, Registerpodoloog Rebecca van As 06 - 520 43 112 of [www.podologie-dezandloper.nl](http://www.podologie-dezandloper.nl)